

De mens is een Goddelijk wezen, in wezen is de mens Goddelijk.

In deze tijd krijgt de mens op Aarde steeds meer verbinding met die Goddelijke bron in zichzelf, openbaringen en ontdekkingen dragen bij aan het ontwikkelend bewustzijn hierover. In Nag Hammadi werden in 1945 evangeliën gevonden die eeuwenlang verborgen en bewaard zijn gebleven en nu de tijd rijp is, beschikbaar zijn gekomen. De God buiten onszelf maakt plaats voor de God in onszelf.

De verbondenheid met het universele veld van Liefde en Licht (AKASHA) kan door ons vooral worden ervaren in de Liefde van het Hart. Dit is ook de kracht die ons bewust kan maken van de eenheid tussen onszelf en de wereld. Wij kunnen kiezen om in verbinding met deze energie te creëren, dat maakt ons tot liefdevolle scheppers.

In de drie boeken "Over de Goddelijkheid van de mens " van Gabriela en Reint Gaastra Levin, staan een groot aantal nieuwe leringen van spirituele meesters (Jezus, Maria Magdalena, Maria en Jozef) Deze boeken geven bijzondere inzichten maar zijn tegelijkertijd werk /en voel boeken. Zoals op de omslag van deel 1 staat: `met de oefeningen en gebeden kan men aan de slag om een duidelijker beeld over zichzelf te `voelen`, om zich met de spirituele wereld te verbinden en om zo een hartsenergie te creëren die de eigen Goddelijkheid bevestigt en het Hart doet openen, teneinde een liefdevoller mens te worden, voor zichzelf, voor de medemens en voor de wereld.

Wanneer dit jou aanspreekt, is het wellicht een optie om deel te nemen aan de gespreksgroep op donderdagavond. Wil je direct intenser aan de slag met deze materie dan is een individuele afspraak zinvoller.